

## Samtale-ark. Håb i håbløsheden - Fortvivlelsens og håbløshedens møde med livet

Her er en masse spørgsmål – tænk over/snak om dem, du har tid og lyst til.

Hovedteksten: Joh 5,1-15

### En klage-salme

Sl 39,5-14. Denne tekst gav Gud os længe før han havde åbenbaret det vigtigste i sin frelsesplan: Jesus. På dette tidspunkt var Jesus' død og opstandelse og det evige liv, han har købt til os, stadig en pakke, der ikke var pakket ud. *Prøv at læse salmen igennem og se, hvor Jesus har givet os mere trøst og håb, end han kunne give David på det tidspunkt, han levede. Kan vi, der kender Jesus, stadig have brug for at låne ordrene fra denne salme, når vi beder til Gud?*

### Tid

38 år – 14.000 dage. Og så den ene dag, hvor Jesus møder den lamme: Brian sagde, at når vi fx skal besøge en syg, så gør vi vel i at tænke på, at den lammes sygehistorie var rigtig lang og at Jesus kom én dag – efter 14.000 dage. *Hvad tror du, Brian tænker på her?*

### Tid og evighed

Set i Guds perspektiv er et menneskeliv kun som et vindpust. Gud kender evigheden og ved, at det er langt vigtigere, at vi får en god evighed, end at vi har et godt liv her på jorden. Jesus helbredte kun én ved Betesda den dag – alle de andre var også syge dagen efter. Jesus helbredte mange mennesker, mens han gik her på jorden, men han var her først og fremmest for noget langt vigtigere: han kom for at skaffe os tilgivelse og evigt liv, så vi kan komme tilbage til det tabte paradys. Derfor er det langt værre at være skilt fra Jesus end at være syg, som Jesus også siger til den helbredte i Joh 5,14.

*Naturligvis oplever vi dette liv som meget vigtigt, og det er vidunderligt, hver gang vi oplever helbredelse. Men samtidig er evigheden langt vigtigere. Hvad tænker og føler du om dette? Hvordan kan man formidle disse tanker i mødet med en person, der er alvorlig syg?*

### Skyld

Brian sagde, at rigtig mange mennesker, både kristne og ikke kristne, nemt kommer til at konstruere en sammenhæng mellem deres konkrete sygdom og lidelse og så en konkret fejl eller synd, de har begået. De tænker, at Gud straffer dem. Med udgangspunkt i Joh 9 sagde Brian, at den tankegang er sludder og vrøvl. *Hvorfor kan vi kristne slå fast, at min sygdom/lidelse ikke er en konkret straf fra Gud?*

*Brian sagde også, at der er en sammenhæng mellem menneskehedens synd og den lidelse, sygdom og død, der er her i livet. Hvordan hænger det sammen?*

Brian sagde, at de fleste syge ikke kommer til at opleve en konkret helbredelse her i livet – heller ikke selv om de beder Jesus om helbredelse.

*Hvorfor mener Brian dette? Hvad tænker du?*

### Betesda i Danmark i dag.

Brian sagde: Navnet Betesda betyder "Barmhjertighedens hus". Guds kirke på jord – alle os kristne – er kaldet til at være Betesda for de syge og dem, der lider. Vi skal bringe Guds nåde, tilgivelse og barmhjertighed ud til alle de mennesker, vi bor og lever iblandt.

*Hvordan er du og din menighed Betesda?*

### At være syg

Brian citerede fra en novelle af Ellen Lissner, hvor gamle Ane, der i mange år har været syg, på sit dødsleje siger til præsten: "De skal nu vide, at det også er et hårdt stykke arbejde at være syg på den rigtige måde. Det har jeg haft megen besvær med at lære, og jeg har kun fået det dårligt lært endnu".

*Hvad tænker gamle Ane på? Hvad mener du om det med at være syg på den rigtige måde?*

Brian sagde til sidst: Mennesker, - som har lidt meget; - været alvorligt syge i mange år; - eller er blevet forfulgt for deres tro – er ofte blevet et større vidnesbyrd om Guds store nåde og magt, end de, som har oplevet guddommelig indgriben.

*Hvad tænker du om dette udsagn? Kender du personer, der kunne passe på Brians beskrivelse?*

