

Samtale-ark. Sprint Korsholm: Efeserbrevet: «I Kristus» Video 3: Den bedste hemmelighed

En vandring gennem Efeserbrevet ud fra hovedtemaet i brevet: At vi som kristne er "I Kristus". Hver enkelt video kan ses helt selvstændigt, men selvfølgelig kan man også se dem alle som en serie. Hver enkelt video har nogle steder («Time out») undervejs, hvor man kan sætte den på pause og snakke om et par spørgsmål, inden man går videre. Man kan også bare se hele videoen i ét og så snakke om alle spørgsmål samlet bagefter.

1. Den bedste familie
2. Det bedste hus
3. Den bedste hemmelighed
4. Den bedste forening
5. Den bedste enhed
6. Det bedste liv

Ef 3,8-12. «Hemmelighed» på græsk: Mysterium. Hemmeligheden: Frelsesplanen i Kristus: vi har adgang til Gud ved troen på Kristus og det, han har gjort for os! Denne hemmelighed skal nu gøres kendt: for alle mennesker og for myndigheder og magter i himmelrummet! Der er altså også ting, de åndelige kræfter ikke vidste om!



Timeout: Hvilke ting ved Guds frelsesplan kunne vi mennesker aldrig nogensinde selv havde fundet frem til?

Hvordan har du det med, at der er en del ved Gud og den åndelige virkelighed, som din hjerne simpelthen ikke kan rumme?

Vi, der har fået hemmeligheden åbenbaret, kan vi undertiden opleve, at der stadig er noget i os, der har svært/umuligt ved at tro på frelsesplanen?

En del af hemmeligheden ligger helt tilbage i tidernes morgen! Ef 1,4: For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det med «udvælgelse» kan være meget indviklet. Vi kan vel udtrykke det vigtigste i det på denne måde: **«Enhver, der er i Kristus, er fra evighed udvalgt til frelse!»**

Luthers teologi: *GUD har udvalgt dem, der frelses, til at blive frelst! Men Gud har ikke udvalgt dem, der fortabes, til at gå fortabt! NTs tale om udvælgelse er ALTID Skrevet til trøst for os kristne, Ikke til spekulationer og ængstelse!*

Timeout: Hvad tænker du om det, at Bibelen siger, at vi er "udvalgt" til at blive frelst?

Det her har ALTID været GUDs plan med netop mig! Hans øjne har valgt mig!

Det er ingen usikker hovsa-løsning eller noget, der kan ændres...

Ef 3,1-7: Paulus fik hemmeligheden åbenbaret af Ånden, Ef 3,8-14: og skal nu i sin apostel-tjeneste sammen med resten af kirken gøre den kendt for alt og alle!



Timeout: Hvilken betydning har det ufattelige ved Gud for, hvordan vi bedst kan fortælle andre om evangeliet?

Hvordan arbejder din lokale kirke med at gøre Guds visdom kendt for andre?

