

## Samtale-ark. Sprint Korsholm: Efeserbrevet: «I Kristus» Video 2: Det bedste hus

En vandring gennem Efeserbrevet ud fra hovedtemaet i brevet: At vi som kristne er "I Kristus". Hver enkelt video kan ses helt selvstændigt, men selvfølgelig kan man også se dem alle som en serie. Hver enkelt video har nogle steder («Time out») undervejs, hvor man kan sætte den på pause og snakke om et par spørgsmål, inden man går videre. Man kan også bare se hele videoen i ét og så snakke om alle spørgsmål samlet bagefter.

1. Den bedste familie
2. Det bedste hus
3. Den bedste hemmelighed
4. Den bedste forening
5. Den bedste enhed
6. Det bedste liv

Ef 2,19-22: Alle, der tror på Kristus, er i samme hus, samme husstand. Paulus bruger her flere billeder omkring dette «hus»: Det er bygget på en solid grundvold (se mere om dette i video 4). Det har en altafgørende sten: «Hovedhjørnestenen», som er Jesus Kristus. Uden ham falder det hele fra hinanden! Det er et «tempel». I GT lærte Gud os, at templet er det sted på jorden, hvor Gud er tættest på os. Det er stedet for offer, for bøn, for samling af Guds folk.

**Timeout:** Hvad vil det sige for os i dag, at Jesus skal være hovedhjørnestenen i vores "Kristus-hus"? Prøv at give eksempler på, hvordan det vil se ud, hvis han IKKE er det.

Guds tempel er ikke længere en fysisk bygning, men hele menigheden.  
Hvad er forskellen på vore dages kirkebygninger og templet i Jerusalem?

Ef 3,8 + 16: Rigdommen! Kol 1,1-3: Alle Guds skatte er i Kristus! 2 Tim 1,13-14: Kristus Jesus er vores skønne skat!

Ef 1,3: Når vi er forenet med Kristus har vi del i AL himlens åndelige velsignelse - vi er de rigeste i verden! Vort «bæger» er godt og vel helt fyldt!

**"Fylde":**

Ef 1,10: tidernes fylde: målet

Ef 3,19: hele Guds fylde: indholdet:

Ef 4,10: for at fylde alt

Ef 4,13: vi skal rumme Kristi fylde

Ef 5,18: lad jer fylde af Ånden.

Ef 3,15-19: denne uoverskueligt store rigdom kan beskrives som Kristi kærlighed!



**Timeout:** Ef 3,15-19: Hvad er det, Helligånden gør for os?

Hvordan kan vi kristne hjælpe hinanden med at kende Kristi kærlighed, når der står, at den overgår al erkendelse?

Hvad fyldes vi af, jo mere vi kender Kristi kærlighed?

Ef 1,13-14: Husets rigdomme er både her og nu - og de kommende rigdomme i evigheden!

Ef 5,18: Lad jer fylde af Ånden!

«Flaskebilledet»: Rom 6,4; Kol 2,12; 1 Pet 3,21:

Dåben gir død og nyt liv.

Kol 1,27: Kristus i os.

Efeserbrevet: Jeg er «I Kristus».



**Timeout:** Hvad er "flaske-billedet" godt til at sige? Hvilke svagheder har dette billede?

Hvad har vi i denne lektion set på omkring det med at være i det hus, der hedder "I Kristus"?

