

Helligånden og de onde ånder

HÅ giver hver dag vor verden **dens fysiske liv** Sl 104,29f. HÅ giver hver dag hele Guds folk **dets åndelige liv** Joh 16,1-15. Det åndelige liv = troen på den treenige Gud, og med fokus på Jesus Kristus. Joh 14.

Ild, vind og due: 1 Mos 1,2: Ruah: ånd - ånde - livsånde - vind

ApG 2: Pinsedag Luk 3,16: Helligånden viser sig som ild og vind.

Vind: usynlig, men meget mærkbar. En kraft, man til dels kan opfange.

Ild: Gir lys og varme - elsker at sprede sig! Ild og vind er proces og bevægelse: Ikke et fast stof, man kan håndtere og måle og veje og have på lager.

Due: kan altid finde HJEM.



Ef 6,10-20: Vores kamp er en **ÅNDELIG** kamp - ikke mod mennesker, men mod åndelige kræfter.

Satan var oprindeligt en meget højtstående engel, der i sit hovmod valgte selv at ville være gud. Satan fik 1/3 af alle engle med sig i faldet. De blev smidt ud af himlen og har siden været Guds modstandere, hvor de forsøger at få så mange mennesker som muligt med sig i Helvedes evige ild, som Gud har måttet lavet til Satan og hans engle (dæmoner). 2 Pet 2,4; Jud 6; Matt 25,41; Åb 9,11; Åb 12,3-9; Job 1,6; Ez 28; Som engel kan Satan forklæde sig som lysets engel 2 Kor 11,13-14.

Valget er sket for englenerne - de engle, der ikke blev dæmoner, adlyder nu Gud blindt Sl 103,20f.

Gud fortæller os, at der er to slags åndelige magter. Disse er i kamp mod hinanden. Vi ser det meget tydeligt, da Djævelen frister Jesus og når Jesus uddriver onde ånder.

På det store plan er kampen for længst afgjort: Påskemorgen vandt Jesus den endelige sejr. Vi ser endnu ikke den totale befrielse af denne verden, som Satan på så mange måder har besat. Men en dag vil Jesus komme igen med en ny og Satan-fri verden, og da vil alt det onde være endeligt udryddet fra den verden, vi så skal leve evigt i.

Så dagligdagens kamp går ikke på verdensherredømmet, men på det enkelte menneske. Skal dette menneske i troen knytte sig til Gud og modtage hans gratis kærlighedsgaver (tilgivelse og evigt liv), eller vil det lykkes Satan at afholde dette menneske fra at tro? Satan og hans dæmoner kan angribe på mange måder:

- **direkte** gennem onde ånder, mennesker og skader
- **indirekte** gennem: tiltrækkende fristelser "gør noget ondt!" & afskrækkende fristelser "lad være at gøre noget godt!" Tvivl, anfægtelse, falske religioner
- **skjult** gennem "kristen" forklædning: falske forkyndere og helbredere, falske åndelige manifestationer eller gennem «gode ånder»-forklædning, typisk forklædt som et afdødt menneskes ånd.

Vores del i kampen består i forkyndelse, bøn, og direkte uddrivelse af onde ånder fra personer (exorcisme) eller fra huse («rensning af huse»). I alle tilfælde er vores enorme fordel, at Jesus har al magt i begge dimensioner (Matt 28,18), selv om vi ikke altid får lov at se det direkte i denne midlertidige verden.

Til eftertanke og samtale:

Hvordan ser du tegn på åndskampen i dagens Danmark?



Hvordan oplever du åndskampen i din hverdag?

Hvordan arbejder din menighed med at sætte mennesker fri fra de onde åndsmagter og ind under Helligåndens livgivende lys?

Har du erfaringer med direkte manifestationer af de onde ånder, fx angreb eller besættelse?

