

5 tanker om at være kristen til hverdag

1 Vi må gerne nyde højtiderne som noget særligt – det giver glæde i hverdagen

*Vi "lykkes" bedre i forbindelse med højtiderne
Det kan give dårlig samvittighed når vi er tilbage i hverdagen
Højtider og festdage skal være en opmuntring
Højtider kan hjælpe os med at holde fokus på Gud og hans nærvær i vores liv*

2 At være hverdagskristen er ikke noget, vi skal leve op til

*Det handler om at have fokus rettet det rigtige sted hen
Vi skal have fokus på at lære Gud at kende
Vi skal flytte fokus væk fra os selv*

3 At leve som hverdagskristen er at give Gud adgang til vores liv

*Gud deler sine gode og positive oplevelser med os
Gud deler sine svære og negative oplevelser med os
Gud inviterer os til at dele vores liv med ham
Det kræver tid at lytte sig ind på Gud
Mød ham direkte i Bibelen*

4 Guds nåde kommer først –livet som hverdagskristen er mit svar til ham

*Er bibellæsning et krav?
Guds kærlighed er uafhængig af vores handlinger
Grundled og genstandsled*

5 At leve som hverdagskristen er ikke at skulle gøre mere, men at være en del af noget større

*At sige ja til Kristus er den enkeltes ansvar
Vi er sammen som dele på Kristi legeme
Alle har en plads og en opgave
Ingen har til opgave at klare alt*

Til refleksion og samtale:

- 1 Hvad synes I, er det vigtigste kendetegn for et liv som hverdagskristen?
- 2 Hvordan oplever I højtiderne som en hjælp til livet som hverdagskristen?
- 3 Hvilke positive og negative oplevelser har I haft i jeres liv med Gud?
- 4 Hvordan lytter I bedst til Guds ord fra Bibelen?
- 5 Hvad betyder det helt konkret for jer, at Guds kærlighed kommer først og jeres liv som kristne er svar til Gud?

