

Samtaleark til videoen: *Kampen om svaret på hvem Gud er*

Jørgen Hedager Nielsen gengiver de vigtigste detaljer fra de tre første kapitler af sin bog: "Den dybe sammenhæng" Lohse.dk 2024. Bogen søger svar på de tre vigtigste spørgsmål, vi kan stille: **Hvem er Gud? Hvad er et menneske? Hvordan får de fællesskab?**

I de tre første kapitler (og dermed også i denne video) ser vi på nogle svar på det første spørgsmål:

Ateister (benægter, at Gud eller andet overnaturligt findes).

De rejser nogle kritikpunkter til troen:

- der findes ingen åndelig verden!
- hvorfor er der så meget ondt?
- Gud kan ikke bevises!
- religion er skyld i det onde!

Eks: Richard Dawkins

Agnostikere (Benægter ikke, at Gud findes, men de siger, at vi ikke kan vide det).

Eks: Svend Brinkmann

I udkanten af kristendommen

(medlemmer af folkekirken, der ikke eller næsten ikke bruger kirken). En blandet flok, men nogle typiske træk er:

- de ser sig selv som "kulturkristne"
- går ind for "de kristne værdier"
- er bange for Islam
- er åbne for Østens religioner

De danske præster er også en broget flok, hvor en del desværre ikke forkynder det, Bibelen og bekendelsen siger. Tjekpunkter, når du skal vurdere din præsts prædikener:

- tales der om at Jesus døde for at sone vores synd?
- tales der om at Jesus opstod legemligt?
- arbejder vedkommende med at finde "den historiske Jesus" ved at sortere en del af evangeliernes tekster om Jesus fra som "uægte"?

Til eftertanke og samtale:

Hvor møder du de tre ovennævnte grupper i din hverdag?

Hvis du skulle stille hver af disse grupper ét spørgsmål som indledning til en samtale – hvad skulle det så være?

Hvordan vil de præster, du normalt går i kirke ved, klare ovennævnte "test" ?

Jørgen Hedager Nielsen gav i videoen nogle centrale overskrifter til en bibelsk beskrivelse af Gud:

- Gud er det uigennemskuelige og centrum for al eksistens. (C.S. Lewis)
- Gud åbenbarer sig i Bibelen som almægtig og kærlig.

Almægtig:

- Gud kan alt, - Gud kan hvad han vil, - fornægte sig selv kan han ikke.

Kærlig:

Gud er kærlig og hellig. Derfor er han vred over syndefaldets ødelæggelse af hans skaberværk. Gud vil, at alle skal frelses ved at komme til erkendelse af sandheden og dermed nå til omvendelse.

Gud er kærlighed. Guds kærlighed tvinger ikke. Gud elskede os ved at give sin egen søn for os!

Til eftertanke og samtale:

Bibelen har rigtig mange ting at sige om Gud.

Hvad er du for tiden mest glad for?

Hvad ville du fremhæve, hvis du skulle anbefale Gud til en person, der ikke kender ham ret meget?

Om bogen

Videoen er baseret på indledningen til "Den dybe sammenhæng". Resten af bogen er en positiv gennemgang af, hvem Gud er, hvad et menneske er og hvordan de får fællesskab. Alt sammen med afsæt i den lutherske teologi.

»Den dybe sammenhæng er en inspirerende bog. Den er velskrevet, pædagogisk og først og fremmest personlig. Med gode og overraskende eksempler fremlægger forfatteren sit syn på de store teologiske spørgsmål – ikke skråsikkert og bedrevidende, men varmt, troværdigt og med kald til tro og dyb eftertanke.«

Steen Skovsgaard, biskop emeritus, ph.d.

