

# Hvad er "Evangeliet" for Markus?

## Samtaleark til video af Morten Hørning

Allerede fra første vers har Markus fokus på "Evangeliet".

Og i vers 2 kommer så hans definition af ordet: han går tilbage til profeten Esajas, der netop i kap 40 begynder at trøste Guds folk: Es 40,9: på grundsproget står der "Zions evangelie-budbringer". Esajas bruger ordet "Evangeliet" flest gange af alle bøger i GT – alle sammen er fra kap 40 og frem. Esajas beskriver i kap 40 at "Evangeliet" består i, at Kongen (Gud) kommer tilbage og genopretter alt. "Evangeliet" er så epokegørende godt, at vi skal helt tilbage til skabelsen (Es 51,3 henviser til Edens have) for at finde noget lignende! Gud vender tilbage til sit tempel i Jerusalem med al godhed og retfærdighed!

Jesus bruger lang tid i Galilæa på at vise, at Guds godhed og retfærdighed med ham går op imod uretten! (fx Mark 1,21ff og 40ff).

Så når vi til Jerusalem: det er KONGEN, der kommer: Mark 10,47: "Davids søn" = kongesønnen, der loves i GT. Mark 11,10: Davids rige kommer nu!

Men: Kongen er anderledes end de forventede... Jesus vil være kongen på en anden måde, så folket vil blive skuffet og forkaste ham: Mark 12,10

## Hvordan kan det være et "Evangelium", at Jesus lider og dør?

Det er faktisk kirkens allerførste spørgsmål, der fik disciplene til at forarges over Jesus. Hvordan kan korset udvirke godhed og retfærdighed?

Mark svarer tydeligt:

Mark 14,24: Fordi Jesu blod på korset er "Pagtens blod" – et udtryk, der kun findes ét andet sted, nemlig i 2 Mos 24, hvor blodet stænkes på folket, så de får lov at nærme sig den hellige Gud! De fik et kort øjeblik lov at opleve, at relationen til Gud var lige så fri som på skabelsens morgen.

Mark 15,38: Gud flængede selv forhænget i templet. Det forhæng, han selv havde befalet konstrueret, så det sagde, at vejen til Gud var spærret.

**Jesu død er "Evangeliet", fordi det gør, at alle blodstænkte nu kan komme helt tæt på Gud! "Evangeliet" = Guds ustoppelige ønske om at genoptage relationen med os! Så han gav os sin søn!**

I Bibelen og nadveren forkyndes og tilbydes det igen og igen!

### *Til refleksion og samtale:*

Hvordan vil du kort beskrive, hvad "Evangeliet" er:

- For dig selv?
- For kirkevante børn?
- For en voksen dansker, der ikke er så vant til kirke og bibellæsning?

Hvad lagde du særligt mærke til ved Markus' måde at beskrive "Evangeliet" på?

Hvad synes du, formuleringen "Evangeliet er Guds ustoppelige ønske om at genoptage relationen med os!" siger - om Gud? - om os?

