

## Salme 27

Salme 27 er en af de mange salmer i Bibelen, der kan beskrives som en spændingsfyldt symfoni af forskellige stemninger i forholdet til Gud. Efter en kort introduktion til det at læse Bibelens salmer gennemgås salme 27. I denne gennemgang støder vi på nogle typiske træk i mange salmer. det er træk, der ofte volder os tankemæssige og følelsesmæssige problemer. Disse træk vil vi prøve at forstå og at kunne se i lyset fra Guds store sammenhængende plan for at frelse os.

«Fjenderne» omtales i rigtig mange af de 150 salmer i GT. Den gang salmerne blev skrevet, var det naturligt at tænke på fysiske fjender:

- fjendtlige hære, der ville udrydde folket og dermed også det folk, Gud ville åbenbare sig igennem;
- konkrete personer, der ville ødelægge livet for den, der skrev salmen.

Siden Jesus kom, må Guds folk absolut ikke føre fysisk krig mod dets fjender - vores kamp er åndelig (Ef 6,12). Så når vi i dag bruger disse ord i salmerne, er det helt rigtigt at forstå «fjenderne» som åndelige magter, der prøver at ødelægge vores tro og vores liv.

Vers 4-5: Det afgørende er at være, hvor Gud er!  
Uanset om det er et telt eller en hytte, eller et hus eller et tempel.

### Følelserne svinger:

vers 4: fryd/glæde/tryghed

vers 6: sikker glæde og taknemmelighed

vers 7: tvivl, oplevelse af, at Gud har forladt mig

Denne «svingen» i følelserne kan opleves som

problematiske spændinger - men for at bruge et billede: spændinger er nødvendige, hvis der skal gå strøm. Disse spændinger er med til at holde troen levende og kraftfyldt.



Vers 10: Som kristen er vi aldrig forælder-løse! Gud tager sig af os og tager os til sig - som en supergod forælder, der rummer det allerbedste både fra far-egenskaber og mor-egenskaber.

Vers 14: Her taler vi til os selv, vores eget sind (ligesom fx Sl 42,6).

## Salme 27: Gud som vores mor og far, der beskytter og glæder os.

**Trods fjender og tvivl:  
det BEDSTE sted i verden er at være,  
hvor GUD er!**

### Til refleksion og samtale:

Har du salmer, der for tiden særligt er "Dine"?

Hvis ja: hvorfor siger de dig særligt meget?

Kender du til salmernes svingen op og ned i følelserne og i tvivl & tro?

Har du haft problemer med salmernes omtale af "fjenderne" ?

Kender du til det at måtte sige noget fra Gud til dit eget sind/hjerte?

Og til at bede Gud få falske stemmer i dig til at tie stille?

