

Lignelsen om den fortabte søn

Luk 15,1-2:

«Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus»

Hvem var datidens "toldere og syndere"? – virkelige syndere, hvis livsstil ødelagde meget for andre. Det var ikke sippethed, der fik farisæere (og alle andre) til at foragte dem og isolere sig fra dem: det drejede sig om økonomisk udbytning og (formentlig) seksuelle synder (utroskab, prostitution) Anklagen mod Jesus for at "tage imod syndere" handler bl.a. om, om Jesus dermed "tager krænkerens parti"

«Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham»

Jesus havde noget at sige til dem – hvad?

– formentlig noget om omvendelse, om trofasthed, retfærdighed, om at droppe snyd og fusk og grådighed, noget om en ny standard i livet.

Men der er noget andet, Jesus altid har at sige først: om ubetinget kærlighed, ubetinget tilgivelse. Om en frelse, man får af ham, før alle forbedringsforsøg.

Luk 15,3-10:

En mærkelig absurd lignelse om en hyrde, der gør det, man aldrig ville gøre. En logisk lignelse om en kvinde, der er gør det, de fleste ville gøre.

Jesus vil sige: For jer, som hører dette er der to muligheder:

Enten er I som de 99, der var adskilt fra det ene fortabte får, adskilt fra hyrden, glæden og festen.

Eller I er som de ti drakmer, man ikke kan se forskel på: alle ti er med til festen.

En kristens forhold til sin tids "toldere og syndere" viser, om han/hun dybest set kender evangeliet!

Hvem er nutidens toldere og syndere ("de dumme svin" – de virkelige onde, der har haft konsekvenser for andre og dem selv)?

Det Jesus sagde, kunne betyde en ny start for dem!

Hvis man nu tænker som troende: «Jeg er ikke som dem, tænk på mit engagement og de penge og tid osv jeg gir ...» Alt dette bliver truet, hvis nogen kan få det helt gratis!

Men hvis jeg nu ved at jeg også bare er en lille mønt, der har det samme evangelium som alle de andre...

Luk 15,11-32:

Hvad skal der til, for at den ældste søn går med ind til festen?

To ting, ældste-brødre ikke forstår: De forstår ikke, hvad de har fået.

De forstår ikke, at deres næste er deres bror.

Til refleksion/samtale:

Hvad tænker du om Peter Søes forståelse af lignelsen om hyrden og de 99 + 1 får?

Hvad siger Luk 15,1-10 om forskellen på at være en «farisæer» og en «tolder og synder»?

Hvordan beskrives frelsen i de to lignelser?

Hvad lærer vi om faderens sind overfor sine to sønner?

Hvis alle skulle deles op i enten den yngste eller den ældste søn i lignelsen - hvor ville du så placere dig selv?

Hvad skal der til for at Gud får en «ældstesøn» (ældstedatter) til at komme med ind til frelsens fest?

