



Kort video om emner fra Paulus' breve til Timotheus og Titus

Indledning

Manden, vi kender fra Bibelen som Paulus havde to navne hele livet igennem.: Paulus fordi han var jøde, Saulus, fordi han var romersk statsborger. Jesus udvalgte ham til at være apostel: være Guds talerør, så det, han sagde og skrev om Gud, simpelthen er autoritativt sandt. Som apostel foretog han mindst tre missionsrejser, hvor hans forkyndelse var med til at der opstod nye menigheder i et stort område. Paulus skrev mere end 13 breve til disse menigheder. Men de 13, vi har bevaret, er med i Bibelen – bl.a. to til Timotheus og et til Titus. De to var nogle af Paulus' nærmeste medarbejdere, som han placerede i ledelsen af hver sin menighed: Timotheus i Efesos, Titus på Kreta.

Hvad er Guds frygt?

Tit 1,1-3. Ordet, er oversættelses ved «Guds frygt» bruges langt mere i brevene til Timotheus og Titus end andre steder i Bibelen. Guds frygt udspringer af troen og dens erkendelse af Guds sandhed – og den følges med håbet om evigt liv.

1 Tim 4,7. Ikke den angst, der kom ved Sinai, men angsten for at miste nærværet med Gud.

Ordet oversættes af de fleste som «Fromhed»/»Tro på Gud»/»Dyrke Gud». Man kunne sige: «Leve i overensstemmelse med troen på Gud».

Paulus taler om Jesus - hvad siger Jesus om «guds frygt»:

Matt 9,6-8: Dem kraft, Jesus virkede med, skabte «frygt» hos folk, men en frygt, der fik dem til at blive hos ham og lovprise Gud!

Matt 10,28-31: At frygte Gud vil sige at indrette vores liv, så vi kan leve trygt, fordi Gud har styr på det.

Matt 17,1-8: Gud og Jesus er frygtelig strålende - men elsker os, så vi skal ikke frygte!

Paulus selv skriver:

Rom 8,15: Vi har Gud som den farmand, der elsker sit barn!

2 Kor 5,11: Den frygtelige sandhed om frelse og fortabelse skal inspirere os til at fortælle andre om frelsen!

Fil 2,12-13: Vi skal frygte at glide væk fra Gud - men Gud ønsker at holde os trygt og sikkert fast!

Ef 5,21: Ærefrygt.

1 Tim 4,6-11: Guds frygt giver mig ikke krav på at Gud «belønner mig for den» - men sammen med nøjsomhed giver den stor løn, der oftest kun ses med troens øje (2 Kor 4,7).

Opsamling:

Guds frygt: at leve sit åndelige praktiske liv i overensstemmelse med troen på det, Gud siger - også når det indebærer slid og strid; at leve troens liv i håbets kraft.

Hvorfor brugte Paulus dette særlige ord "Guds frygt" så mange gange i brevene til Timoteus og Titus? Måske for at sætte fokus på, at de selv skulle leve i den sande tro – i strid og slid - og tro og håb og at det var det, de skulle give videre til de menigheder, de havde ansvar for.

Refleksion og samtale

At «frygte Gud» kan forstås på flere måder - prøv at sætte jeres egne ord på at forklare den rigtige betydning, når nu Gud er kærlighed (1 Joh 4,8).

Hvad tænker du om billedet med mønten og dens to sider: Frelse og Frugt?

Læs 1 Tim 6,6: Hvilken løn bærer Guds frygt og nøjsomhed - i dette liv? Bagefter?

Læs 1 Tim 4,1-11: Hvorfor skulle nogle forbyde ægteskab og bestemt slags mad? Forbyder vi i dag noget, som Gud har skabt godt? Hvad er det at være brændemærket i sin samvittighed? Hvad kunne «legemlig øvelse» være for os i dag?

Hvordan øver vi os i guds frygt? Hvad er det, vi slider og strider med, når vi har sat vores håb til Gud?

Du ønskes Guds velsignelse med at leve et liv i guds frygt!

