

# Helligånden, menigheden og mig – et liv for Kristus

Pinsedag den 5. juni 2022, Tórshavn

---

---

---

---

---

---

---

---

## Luthers Lille Katekismus

Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro. Ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Luthers Lille Katekismus

I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende al synd rigelig. Og han vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og i Kristus give mig med samt alle troende evigt liv. Det er vist og sandt.”

---

---

---

---

---

---

---

---

## Om Helligåndens gerning

*"At helliggøre vil ... netop sige at føre os til Herren Kristus, at lade os opnå et gode, som vi ikke af os selv kunne få."*

*"Helligånden er givet, for at han kan bringe denne skat, Herren Kristus, ind i mit hjerte, at mit hjerte nu må være sig ham bevidst og må være fuld af trøst."*

---

---

---

---

---

---

---

---

## Om Helligånden og troen

*"At tro på Kristus vi sige at iføre sig ham, blive ét med ham."*

*"Hverken du eller jeg kunne nogen sinde få noget at vide om Kristus eller tro på ham og få ham til Herre, hvis det ikke gennem evangeliets prædiken blev tilbudt os af Helligånden og nedlagt i vort hjerte."*

*"Troen er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den dør den gamle Adam og gør os af hjerte, sind og tanker og alle kræfter til helt andre mennesker."*

---

---

---

---

---

---

---

---

## Om Helligånden som nyskaber

*"... i og med troen modtager de Helligånden, som skaber dem et nyt hjerte, som har lyst til loven og hader synden og frivilligt og gerne gør godt."*

*"Helligånden gør én til et andet menneske, så man i alle ting elsker Gud og holder, hvad Gud har foreskrevet."*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

- Er *den åndelige fornyelse* forstået som fornyet og evt. større erfaring af synd og nåde og kun det? Er den åndelige fornyelse det samme som helliggørelsen, dvs. øget syndserkendelse og øget glæde over Jesus?
- **Eller** er *den åndelige fornyelse* forstået som både erfaringen af synd og nåde og megen anden erfaring såsom nådegaveudrustning, henrykkelse o.lign.?

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

### Hvem er vi som kristne?

- "Er nogen i Kristus, er han en nyskabning." (2 Kor 5,17)
- "Vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham." (Rom 6,6).
- "I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye" (Kol 3,9-10).

**Konklusion: Vi er nye mennesker.**

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

### Hvem og hvad skal fornyes?

- "...lad jer forvandle ved at sindet fornyes." (Rom 12,2)
- "I skal fornyes i sind og ånd." (Ef 4,23)
- "Selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag." (2 Kor 4,16)
- "... og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd" (Ef 3,16)
- "det nye (menneske), som fornyes." (Kol 3,10)

**Konklusion: Det er altså sindet og ånden, vort indre menneske, dvs. troen, og det nye menneske, der skal fornyes.**

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

### Hvad fornyes vi ved?

- "det nye (menneske), som fornyes i sin skabers billede." (Kol 3,10)
- "...ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden." (Tit 3,5)

**Konklusion: Altså fornyes vi ved Jesus (Guds billede), dåben og Helligånden.**

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

### Hvad fornyes vi fra og til?

- "tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, dets om behager ham, det fuldkomne." (Rom 12,2)
- "det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed." (Ef 4,21b-24)

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

- "det nye (menneske), som fornyes i sin skabers billede til *at have erkendelse.*" (Kol 3,10)

**Konklusion: Vi fornyes fra synden til Guds vilje, til retfærdighed, fromhed og erkendelse.**

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

### Nådegaveudrustning (nådevirkninger)

- Nådegaveudrustning omtales i Bibelen som efterstræbelsværdig til menighedens gavn (1 Kor 12,31 m.fl.), men den omtales *ikke i sig selv* som fornyelse for den, der opnår den.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

### Henrykkelse

- Henrykkelse (grk. 'ekstasis'; Mark 5,42; 16,8; Luk 5,26; ApG 3,10; 10,10; 11,5; 22,17) er ikke nævnt blandt nådegaverne, med mindre man vil regne tungetalen som en art henrykkelse ("i Ånden taler han hemmeligheder", jf. 1 Kor 14,2b efter DO48).
- Henrykkelse har også med syner fra Herren at gøre (ApG 10,10ff; 11,5; 22,17f).
- Henrykkelse kaldes heller ikke fornyelse.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Fornyelse ved Ånden

**Konklusionen er, at teksterne om fornyelse ganske enkelt siger, at fornyelse er en fornyet og evt. større erfaring af synd og nåde og intet andet.**

Når det er sagt, så kan vi kun ønske os en rig nådegave-udrustning og -udfoldelse i menigheden, og at mange må opleve henrykkelser, men det er bare ikke åndelig fornyelse eller udtryk for en sådan!

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- De kristne er et særligt folk
- De kristne som et særligt folk i verden
- Som *kristenfolk* i hverdagen:
  - hjemmet
  - samfundet
  - kirken
- Kristen i dagens samfund
- Kristne er et særligt folk, ikke bedre, men *anderledes* – ved Guds nåde og Guds ånd!

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---